

## Άλλες εκκλησίες και εξωκλήσια

Τα τρία πρώτα εξωκλήσια βρίσκονται στις παρυφές του χωριού.

### Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος

Παλιά κατεστραμμένη εκκλησία του χωριού στη θέση της οποίας ανεγέρθη νέος καλαίσθητος Ναός από δωρητές τους: Χρ. Βλαχογιάννης, Θεόδ. Π. Γιωτόπουλος, Δημήτριος και Μαρία Ζαχάκη, Ελένη Κεφάλα, Γ.Δ. Κουμπάρκης, Ιωάννης Χ.



Ντρούκας, Μαρία Σιμάκου και Αθανάσιο Σκουφίτσα ( σύζυγος της Θωμαής Καρκάνη από τη Γραμμένη).

Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, με βάση τις διαθήκες, μέχρι το έτος 1852 των διαφόρων Γιαννιτσωτών και αναφέρονται σαν ενορίες του Σωτήρος, πιθανολογείται ότι η παλιά κατεστραμμένη εκκλησία ήταν στη θέση της σημερινής, και ήταν η πρώτη εκκλησία του χωριού και όχι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.



**Ο Προφήτης Ηλίας.** Το χωριό δεν έχει πάρα πολλά εξωκλήσια. Ο Αιλιός είναι κτισμένος σε περίοπτο θέση στην άκρη του χωριού, ανηφορίζοντας προς την Παλαιά. Στέκει ακοίμητος φρουρός αγναντεύοντας τον το Φθιωτικό κάμπο. Γιορτάζει στις 20 Ιουλίου. Άγνωστο πότε χτίστηκε, πάντως πρέπει να είναι

πολύ πριν από το 1920.

Δεν υπάρχουν σήμερα τα δυο μεγάλα δέντρα (βελανιδιές) ανατολικά και δυτικά που υπήρχαν μέχρι το 1942. Τα οποία κατά την διάρκεια της κατοχής κόπηκαν από τους αντάρτες για καυσόξυλα

Η φωτογραφία είναι παρμένη από το ημερολόγιο του «Πολιτιστικού Συλλόγου Γιαννιτσούς»



**Αγίας Παρασκευής** Το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής είναι κτισμένο στην είσοδο του Χωριού, αριστερά του δρόμου και εορτάζεται στις 26 Ιουλίου. Και για αυτό είναι άγνωστο πότε κτίστηκε και είναι αδύνατον να τοξέρουμε γιατί ο πέτρινος τοίχος που

και εδώ υπήρχε, σήμερα είναι σοβατισμένος.



**Αγίας τριάδας**, Στα Καλύβια προς την πλευρά του κούμαρου. Εκεί υπάρχουν απομεινάρια καταστρεμμένων σπιτιών που σώζονται έως και σήμερα. Πιθανολογείται ότι αυτό το εκκλησάκι ήταν ο κυρίως ναός του οικισμού που υπήρχε εκεί γύρω και ότι θα χτίστηκε για τις ανάγκες των κατοίκων οι οποίοι

σύμφωνα με μαρτυρίες των παλαιότερων, αυτοί είχαν μεταναστεύσει από την παλαιά σε αυτή τη θέση κοντά στο κτήματά τους.

**Ο Άγιος Παντελεήμων**



Το εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα όπως είναι σήμερα. Ο σημερινός ναός με τα εξωτερικά επιχρίσματα άλλαξε όψη και δεν θυμίζει τίποτα σε μας τους παλαιότερους. Ήταν πέτρινος και περιτριγυρισμένος από μεγάλες

βαθύσκιωτες βελανιδιές.

Το εξωκλήσι αυτό η τοπική ιστορία, το τοποθετεί στα μοναστήρια μικρής δυναμικότητας. Δεν γνωρίζουμε τους κτήτορες, ούτε τη χρονολογία ανέγερσης. Τα δύο βακούφικα κτήματα που υπάρχουν ακόμη και σήμερα ένθεν και ένθεν του ναού, αλλά και η ονομαζόμενη καλογερόβρυση στο Καναλόρεμα, που φθάνει κανείς στο σημείο αυτό από ένα μονοπάτι που ξεκινάει από τον ναό, βεβαιώνει την ιστορική του διαδρομή. Στο δε βορινό κτήμα υπήρχαν οπωροφόρα δέντρα σε εγκατάλειψη.



Η φωτογραφία είναι από το εσωτερικό του ναού

Από όσα θυμάμαι πρέπει να υπήρχαν παλαιά κατεστραμμένα οικήματα (καλύβες) στο ανατολικό ύψωμα του ναού.

Το μοναστήρι αυτό, όλα συγκλίνουν προς την ύπαρξή του, πιθανολογείται ότι θα είχε την ίδια τύχη που είχαν όλα τα μικρά μοναστήρια της Ρούμελης επί Όθωνα, όπως αναφέρουμε και πιο πάνω.

**Αγίας Παρασκευής** στη Λαβανίτσα πάνω από τα χωράφια των Βλαχαιών. Στο ύψωμα που βρίσκεται δυτικά του Αγίου Παντελεήμονα, υπάρχουν τα ερείπια του ναού της Αγίας Παρασκευής. Γύρω από το ναό υπήρχαν



κάποια παλαιά μνήματα ανοιγμένα. Σύμφωνα με τις διηγήσεις των παππούδες μας, το μέρος αυτό ήταν το Κοιμητήριο της Λαβανίτσας «Παλαιοχωρί».

Επίσης στην Λαβανίτσας υπήρχε πριν από χρόνια ένας καταστραμμένος Ναΐσκος της **Παναγίας** τοποθετείται, ανάμεσα στην κορυφή των κτημάτων του Αθ, Ζωβοίλη ( Ποντίκι) και κάτω από την τοποθεσία «το γρέκι του Τριανταφύλλη».

Τον Ναΐσκο αυτών οι αυτόχθονες κάτοικοι του **Παλιοχωρίου** ή Γλαβανίτσας τον ανέφεραν σαν τον κύριο Ναό των κατοίκων της περιοχής. Σήμερα, στη θέση αυτή υπάρχει ένα μικρό εικόνισμα.



**Αγίου Γεωργίου** στα Θέρμα.

Την Εκκλησία αυτή την έκτισε ο Γ. Καρκάνης με τους άλλους κατοίκους της περιοχής.



**Παναγίας κοιμήσεως της Θεοτόκου.**

όπως διαπιστώνεται, τα περισσότερα από αυτά τα εξωκλήσια έγιναν με ιδιωτική πρωτοβουλία. Τα συγκεκριμένο εξωκλήσι χτίστηκε τα τελευταία

χρόνια, από ένα νεαρό παπά, τον **Αθ Σημαντλή**, γιος του Γεωργίου και της Αθανασίας Σημαντλή, είχε την έμπνευση και με προσωπική εργασία, αλλά και την βοήθεια των συγχωριανών του έστησαν το εξωκλήσι της

**Παναγίας κοιμήσεως της**

**Θεοτόκου** Λίγο πιο πάνω από το Κέχρινο λιθάρι. Ο νεαρός παπάς πριν το τέλος του αξιώθηκε να δει το έργο του ολοκληρωμένο.

Έκτοτε οι κάτοικοι του χωριού στις 15 **Αυγούστου** ημέρα της Παναγίας το γιορτάζουν.